



UTRECHT

Plaatsen van herinnering



Vluchtelingen uit Antwerpen tijdens de opmars van de Duitsers, België, 1914

BELEVEN ONTDEKKEN VERDIEPEN VOLGEN

Fietsen in de provincie Utrecht

Ervaar 1914-1918 op de fiets

Ontdek de wereld van de krijgsmacht
Beleef de typisch Hollandse verdediging
Verdiep u in de WOI en de provincie Utrecht
Volg het spoor van de Keizer

ONTDEKKEN

Ontdek de wereld van de krijgsmacht

NATIONAAL MILITAIR MUSEUM



Het NMM, gelegen op de voormalige vliegbasis Soesterberg, toont de militaire geschiedenis van Nederland. De collectie omvat de grootste verzameling tanks, vliegtuigen, pantservoertuigen en helikopters van Nederland, ieder met een bijzonder verhaal. De inzet van de krijgsmacht tijdens binnenlandse en buitenlandse conflicten, de beide wereldoorlogen maar ook de vredesmissies, komt aan bod door indringende persoonlijke verhalen van hen die van onze vrede en veiligheid hun beroep hebben gemaakt. Het vervolg van uw fietstocht vanuit de lucht bekijken? De uitkijktoren, 33 meter hoog, is gratis toegankelijk.

www.nmm.nl



LUCHT- MAGT MONUMENT

De stiltetuin is een plaats van herinnering en herdenking met het Luchtvaartmonument, Gedenkteken Luchtvaardenden en het Monument der Gesneuvelden meidagen 1940. Het luchtvaartmonument werd opgericht in 1923 bij het 10-jarig bestaan van de Luchtvaartafdeling, de voorloper van de Koninklijke Luchtmacht. In de stiltetuin staat ook een muur met de namen van alle militairen die zijn omgekomen in een luchtvaartuig. Nog steeds worden namen van gesneuvelden bijgeschreven in de muur.

BELEVEN

Beleef de typisch Hollandse verdediging

WATERLINIE MUSEUM



Waterliniemuseum Fort bij Vechten/Fotografie: Luuc Jonker

Fort bij Vechten in Bunnik is een van de grootste en fraaiste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hier vind u het Waterliniemuseum *) In uw zwerftocht over het fort kunt u van alles ontdekken over de planten en dieren die er te vinden zijn, de aanval en verdediging en kennismaken met de Romeinen die hier lang geleden leefden. Speciaal voor jongeren in school- of gezinsverband is er ook een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog te zien. Hierin besteden we aandacht aan het leven van de manschappen op de forten en de bewoners in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

www.waterliniemuseum.nl

*) Waterliniemuseum Fort bij Vechten is vanaf 10 oktober 2015 open.



FORT RIJNAUWEN

In de jaren 1914-'18 werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie in staat van verdediging gebracht. In die tijd werden rondom Rijnauwen, het grootste fort van ons land schuilplaatsen van gewapend beton, aansluitende loopgraven en kleinere werken aangelegd. Het indrukwekkende vestingswerk is in vrijwel originele staat.

www.fortrijnauwen.nl

VERDIEPEN

Verdiep u in de WOI en de provincie Utrecht

MUSEUM FLEHITE



Museum Flehite brengt de geschiedenis van Amersfoort vanaf de Middeleeuwen tot de Tweede Wereldoorlog in beeld. Ook zijn er tijdelijke exposities op het gebied van kunst. In het najaar van 2016 is een tentoonstelling van de Vlaamse kunstenaar Rik Wouters gepland. Wouters (1882-1916) verbleef in de Eerste Wereldoorlog als krijgsgevangene in kamp Amersfoort en kamp Zeist.

www.museumflehite.nl



ARCHIEF EEMLAND

Bij Archief Eemland zijn veel foto's, kranten en andere documenten uit de Eerste Wereldoorlog bewaard gebleven. We vertellen hierover in een korte video. U kunt de video bekijken in het Eemhuis of op www.archiefeemland.nl/wo1. Archief Eemland is open op werkdagen van 9-17 uur. Archiefdossiers kunt u op afspraak in de Studeerkamer bekijken. www.archiefeemland.nl

BELGEN-MONUMENT



Als dank voor de opvang van de vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog schonk België in 1916 aan Nederland een monument. Dit grootste monument van Nederland staat in Amersfoort en werd ontworpen door de Belgische architect Huib Hoste (1881-1957). De prachtige reliëfs zijn van beeldhouwer Hildo Krop (1884-1970). Bij het monument hoort een fraai aangelegd tuin ontworpen door Louis van der Swealmen (1883-1923).

VOLGEN

Volg het spoor van de Keizer

KASTEEL AMERONGEN



Kasteel Amerongen is het mooiste kasteel op de Utrechtse Heuvelrug dat nog precies zo is ingericht als de laatste bewoners het hebben achtergelaten. De Duitse keizer Wilhelm II heeft hier anderhalf jaar gewoond voordat hij naar Huis Doorn vertrok. Op Kasteel Amerongen tekende hij zijn abdicatie. In de komende jaren wordt extra aandacht besteed aan het verblijf van de keizer op Kasteel Amerongen.

www.kasteelamerongen.nl



MUSEUM HUIS DOORN

Huis Doorn is de officiële plaats van herinnering voor de Eerste Wereldoorlog in Nederland. Van 1920 tot aan zijn dood in 1941 leeft de Duitse ex-keizer Wilhelm II hier in ballingschap. De authentieke inrichting van het huis geeft een beeld van een vorstelijke wooncultuur van internationale allure. De tentoonstelling in het paviljoen is gewijd aan de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor het neutrale Nederland. In de aanbouw van het tentoonstellingspaviljoen vinden wisselexposities, lezingen en filmpresentaties plaats over de betekenis van de Eerste Wereldoorlog voor het moderne Nederland en voor Europa.

www.huisdoorn.nl

HERINNERING AAN DE GROTE OORLOG

Loopgraven vol dood en verderf, verwoeste dorpen en steden, miljoenen ontheemde burgers. Vier jaar lang maakt de Eerste Wereldoorlog wereldwijd slachtoffers. Nederland blijft buiten de strijd. Maar het neutrale Nederland worstelt met vluchtelingen, persvrijheid, mobilisatie, schaarste en de neutraliteit zelf.

Lees meer op: www.eerstewereldoorlog.nu



In de provincie Utrecht worden vele tienduizenden Belgische militairen opgevangen. Maar ook burgervluchtelingen vinden hier onderdak, bij particulieren of in speciaal gebouwde dorpen.

De erfgoedinstellingen in de provincie Utrecht brengen de gebeurtenissen van toen naar nu in tentoonstellingen, rondleidingen, themawandelingen en speciale fietstochten onder het motto: *Plaatsen van herinnering in de provincie Utrecht.*

ONTDEKKEN: Een route van 26,6 km naar het midden in de natuur gelegen Nationaal Militair Museum en het Luchtvaartmonument op de voormalige luchtbasis Soesterberg. Ontdek de militaire geschiedenis van Nederland en prachtige natuur!

BELEVEN: Een fietstocht van 32,6 km naar twee forten: Fort Vechten en Fort Rijnauwen in Bunnik. U maakt kennis met het leven van de manschappen op de forten en de bewoners in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Beleef het pas geopende Waterliniemuseum en de schoonheid van de Utrechtse Heuvelrug.

VERDIEPEN: Een route van 39 km naar het (kunst)historisch museum Flehite en het nabijgelegen archief Eemland in het Eemhuis in Amersfoort. Vervolgens flink trappen naar het indrukwekkende Belgenmonument op de Amersfoortse Berg. Verdiep in de geschiedenis van WOI en de provincie Utrecht!

VOLGEN: Een route van 40 km naar Kasteel Amerongen waar Keizer Wilhelm II anderhalf jaar verbleef en Museum Huis Doorn waar hij als banneling leefde tot aan zijn dood in 1941. De 20 km route doet Museum Huis Doorn aan. Hier bevindt zich ook het Paviljoen Nederland en de Eerste Wereldoorlog met daarin de tentoonstelling Tusschen twee vuren. Volg het spoor van de keizer!

IN DE MOOIE NATUUR





ONTDEKKEN

- 16
- 96
- 79
- 80
- 11
- 81
- 82
- 85
- 50
- 53
- 1
- 16
- 3
- 2
- 1
- 83
- 54
- 52
- 55
- 2

- Nationaal Militair Museum, Soest
- Luchtmacht Museum, Soest

BELEVEN

- 16
- 4
- 5
- 59
- 76
- 60
- 62
- 2
- 39
- 1
- 40
- 16
- 96
- 79
- 78
- 42
- 43
- 44
- 2
- 41

- Waterliniemuseum Fort bij Vechten, Bunnik
- Fort Rijnauwen, Bunnik

VERDIEPEN

- 16
- 3
- 6
- 15
- 93
- 94
- 95
- 7
- 5
- 63
- 78
- 94
- 95
- 51
- 80
- 3
- R2
- 99
- 2
- 1
- R1
- 97
- 93
- 2
- 3
- 16

- Museum Flehite, Amersfoort
- Archief Eemland, Amersfoort
- Belgenmonument, Amersfoort

R1 Bij fktpt 97 steek Stadsring over, St Andriestraat. 1e LA, Zuidsingel, wordt Westsingel. B1 rechts. Volg Westsingel tot Kleine Spui, LA onder tunnel. B2 in Eemhuis op plein links. Na B1 terug tunnel, RA Smalle Pad, bij fktpt 99 ga eerst ri fktpt 60.

R2 LA op t-splitsing Daan Fokkemalaan. LA Prins Frederik-, RA W.A.- RA Prins Constantijn-, RA Belgenlaan B3 rechts. Vervolg Belgenlaan, RA Utrechtseweg, LA oversteken ri Maarn/Doorn. RA volg fietspad Stichtse Ronde t/m oversteek brug. LA Laan 1914, na fiets tunnel RD Dodeweg langs begraafplaats tot viaduct Paradijsweg. RA ri Den Treek . Fkpt 80 is direct rechts, ga hier ri fktpt 51.

VOLGEN

- A
- 16
- 3
- 6
- 7
- 70
- 8
- 2
- 5
- 4
- 16
- B
- 16
- 3
- 6
- 7
- 70
- 71
- 12
- 68
- 69
- 65
- 1
- 16
- 4
- 5
- 2
- 8
- 10
- 11
- 18
- 17

- Kasteel Amerongen, Amerongen
- Museum Huis Doorn, Doorn



START & FINISH Start en finish van alle routes is **fietsknooppunt 16**, direct gelegen naast Hotel Bergse Bossen - Traaij 299 - 3971 GM Driebergen.

Bij Hotel Bergse Bossen kunt u goed parkeren en als u vooraf reserveert, is ook fietsuur mogelijk. Start uw tocht in het gezellige Grand Café of op het zonnige terras met een verse kop koffie/thee en gebak. Bij terugkomst sluit u uw sportief culturele dag hier lekker af met bijvoorbeeld een verfrissend glas bier met bitterballen. Een compleet (fiets)weekendarrangement ervan maken, kan natuurlijk ook. Kijk voor de aanbiedingen op www.bergsebossen.nl/erfgoedroute

